

# KLEURRIJKE HERLEVING VAN VERWONDERING

Met weemoed denken we terug aan de wonderen uit onze kindertijd, die ons hart sneller deden kloppen. Wie herinnert zich niet de zindering die de kermis met zich meebracht? De frivole kleuren, de sprankelende lichten, de authentieke klanken van de draaiorgels. Als volwassenen lijkt de verwondering van toen ons nu te vaak door de vingers te glippen, al dan niet door de fletsheid van realiteit. Echter is niets ongrijpbaar, zoveel bewijst kostuumontwerpster Tilly Zegers met haar prachtige collectie, die naadloos samensmelt met het decor van de nostalgische kermis in Sittard. Laat u in vervoering brengen door het fleurige en bonte suikergoed van kostuums, niet alleen gevoelens van nostalgie oproepend maar ook een dikke knipoog naar carnavaleske tijden in aantocht.







